

Slotsmusene

Lotte Salling
Jon Ranheimsæter



Slotsmusene

Tekst:

Lotte Salling

Tegninger:

Jon Ranheimsæter

Forlaget Klematis, 2004

Spip og Spot og lille Tot
bo'de på et gammelt slot,
hvor en konge uden kone
sad alene på sin trone.

Spip og Spot og Tot var mus
i det kæmpe kongehus,
hvor de sammen nød at bo
i den kongelige ro.



Men i slottets kolde kælder
stod der stygge musefælder,
derfor bored' de et hul
gennem slotskontorets gulv.



En computer stod på bordet
og var tændt på slotskontoret.
Sip, hun surfed' tiden bort,
mens de andre spilled' kort.



Først da Sip fik museskade
i sin højre poteflade,
blev hun langt om længe træt
af det store internet.





Spip, der var et livligt dyr,
med behov for eventyr,
listed' ud på slottets gang,
som var mørk og meget lang.





Snøft...

Bag de tunge, tykke døre
var der ingenting at høre,
kun fra én, der stod på klem,
kom der snøftelyde frem.

Dér sad kongen på sin trone,
klædt i falmet kongekrone,
mens han græd og lod en lille
ensom kongetåre trille.





I den tid, der blev tilbage
så han film og spiste kage,
mens han savned' sjove gæster
og fornøjelige fester.



Kongen og jag
KING CREOLE
KING LEAR
KONG SALOMONS MINER
KING RALPH
KING KONG
The King - LIVE!
ONCE WE WERE KINGS



Spip, der musestille stod
gemt bag tronens brede fod,
så på kongen og blev ked
af hans triste ensomhed.

Spip løb gennem kongens slot
for at hente Spot og Tot,
så de kunne hjælpes ad
med at gøre kongen glad.



Hurtigt klædte de sig på,
farverigt fra top til tå,
indtil de så flotte ud
i et festligt kongeskud.



Turen ad de mørke gange
gjorde lille Tot så bange,
at han gav et ekstra hop,
da to øjne lyste op.



Dér i slottets sorte nat,
stod den kongelige kat
som i ondskabsfuldt humør
filed' sine lange klø'r.



Spip og Spot og Tot skreg »piv«,
mens de løb for deres liv
rundt om katten i en bue
lige ind i kongens stue.

Først løb musene i ring
om de kongelige ting,
flygted' derpå hver og én
op i kongens bukseben.



Kongen fløj forskrækket op,
da det kribled' på hans krop,
og han gav et skrig og fór
op på slottets stuebord.



Men da musene faldt ud,
klædt i flotte kongeskrud
glemte han sin triste mine
og begyndte straks at grine.



Nu fik musene champagne,
lækker ost og lun lasagne,
og på kongelig befalen
sku' de bo i gæstesalen.



Kongen, musene og katten
spilled' kortspil hele natten,
og som eventyr nu ender,
blev de alle gode venner.



Kongen blev så glad til sidst,
at han glemte, han var trist,
og det slidte kongeslot
lod han male kongeblát.



Derpå pudsed' han sin krone,
fandt en rund og dejlig kone,
og de kongelige mus
fik et liv i sus og dus.



SLUT